

VAN VROEGER

*Ik heb geen Pake en Beppe meer
Met hen is ook verdwenen
de warme stoof en turvenbak
het huisje met het lage dak
Hun eenvoud en hun zuinigheid
't Leven met zorg en veel beleid*

*Ik heb geen Pake en Beppe meer
Met hen is ook verdwenen
De regenbak en waterput
De stilte van de middagdut
De beddekwest en wandelstok
Het zwarte pak en lange rok*

*Ik heb geen Pake en Beppe meer
Met hen is ook verdwenen
De wringer aan de wasmachien'
Het ijzer met een kooltje d'rin
het ouderwetse klokgeluid
De scherpe reuk van groent'en fruit*

*Ik heb geen Pake en Beppe meer
met hen is ook verdwenen
de baskuul met de gewichten
d' olielamp met flakkerende lichten
het witte wasgoed op de bleek
zo één à tweemaal in de week*

*Ik heb geen Pake en Beppe meer
Met hen is ook verdwenen
De zoete geur van was en boen
en nog héél veel meer van toen
Hun stil gebed en Bijbellezen
Om de Heer te leren vrezen*

*Ik heb geen Pake en Beppe meer
Met hen is veel verdwenen
Wat blijft zijn de herinneringen
Aan al die mooie goede dingen*

Jasper Schotanus

*(Ter nagedachtenis aan mijn grootouders
Sybren en Hindrikje Raap-Veenstra
uit Driesum)*